

## Vliegen en vallen

*zomervijfdaagse over lust, lot en lichaam*

*Wat ik onbegrijpelijk blijf vinden:  
dat men alle elementen van de  
verrassing mee kan brengen  
en tegelijkertijd toch degene kan  
zijn die wordt verrast.  
André Gide*

Tijdens deze vijfdaagse staat je verlangend lijf in het middelpunt. In sprookjes wordt het lichaam soms vergeleken met een vliegend tapijt, een voertuig van wilde vreugde. Via lichaamswerk, massages, poëzie en spel kan je je (leren) openen voor het vermogen om te genieten dat diep in je mannelijke fysiologie verankerd is.

Je wil zo graag de draden van je eigen verhaal weven. Je wil dat het leven vleugels krijgt. In je woelt de hunker naar huid en genot. Je wil jezelf ontvouwen in schoonheid en een kus.

In de natuur, tussen bomen en bij een vijver, kan je luisteren naar liederen die in je geboren willen worden.

Tegelijk kan je, in de veilige en uitdagende bedding die de

### Datum

van dinsdagmiddag 9  
juli  
tot zondagnamiddag 14  
juli 2019

### Plaats

Dinant

### Prijs voor verblijf, maaltijden en cursus

Voor particulieren:  
810 euro

Voor btw-houders en  
bedrijven:

980 euro

Inschrijven kan door  
een voorschot van 400  
euro over te schrijven.

Ons rekeningnummer:  
IBAN: BE22 8601 0572  
6847

BIC: SPAABE 22

Bij annulering langer  
dan een maand voor de  
workshop worden 30 euro  
administratiekosten  
aangerekend. Bij  
annulering minder dan  
een maand voor de

mannengroep kan worden, je onmiddellijke reacties onderzoeken wanneer het leven je niet geeft wat je verlangt, hoe je dan buigt of barst.

Er is slechts een deel van je lot dat in je eigen handen ligt. Van meet af aan maakte je al deel uit van oude en grotere verhalen. In het nest waarin je werd geboren, werd je al aangestuurd door ongeschreven wetten, codes en verboden kamers. Bovendien kan het leven je behoorlijk verrassen en ontregelen: een plotselinge verliefdheid die je ongelooflijk diep treft, ziekte of dood, iets onverwachts dat je plannen dwarsboomt...

In nachtelijke dromen en mythen wordt deze ervaring vaak verbonden met vallen.

Met mannen die broers, tochtgenoten, vrienden of minnaars kunnen worden kan je stilstaan bij hoe de 'kaarten' van seks en intimiteit in je leven geschud werden. Je 'lot' is op geen enkele wijze te doorgronden, maar vraagt wel om een persoonlijk antwoord.

Je kan kijken naar hoe grote krachten als geboorte, liefde en dood in je leven binnengevallen zijn. Je kan delen waar je dankbaar en blij van wordt, en waar je moeite mee hebt of onder lijdt.

Motieven uit sprookjes en mythen vormen je gids: de Griekse schikgodinnen die de levensdraad van mensen weefden, de boeddhistische

workshops wordt het voorschot niet terugbetaald.

zwerfer die eet wat er in zijn  
bedelkom valt...

Verbonden met mannen die spiegelen  
kan je zoeken naar hoe je antwoord  
kunt geven op de onvoorspelbaarheid  
van je leven, en hoe je jezelf  
tegelijk kunt openen voor  
verwondering en verrassing.

Lingam – workshops voor homo-, biseksuele en trans – mannen